

## Avondlied

©Tekst / muziek Henk Deters

De klepperman hij trekt weer door de straat  
Duisternis is wat hij achterlaat  
De herbergier, hij doet zijn plicht  
De luiken en de deuren die gaan dicht

Wetend wat de dag ons heeft gebracht  
Zo kruipt de avond langzaam naar de nacht  
Een laatste dronken man op straat  
Wankelt als hij in zichzelf praat

***En de wind speelt met de blaadren op 't plein  
Morgen zal de morgen er weer zijn  
Maar voorlopig wint het duister nog terrein  
Het laatste licht komt van de maneschijn***

Buiten loert het onheil en gevaar  
Mensen zoeken warmte bij elkaar  
Het schaarse licht, bij 't avondmaal  
Elke deur verbergt wel een verhaal

Nog even en de wolven gaan op jacht  
Een kerkuil vliegt geruisloos door de nacht  
Het peelgeluid maakt mensen bang  
Het geloof is hier niet van belang