

Blauwe locht

*Tekst: Henk Deters
Muziek: Hubert von Goisern*

Een lege fles glijdt ien de krat
De rommel bin ik mier dan zat
Den afwas is al dage blieve staon
Al waeke ien dezelfde klier
Ut aete gäöt op mien manier
Ik daenk an ow en krieg wer niks gedaon

***Gej ziet mien blauwe locht
Mien blauwe locht zie gej
Gej ziet mien blauwe locht
Mien blauwe locht zie gej
Gej huurt bej mej
Bej mej***

Ik staoj al ure bej ut raam
Steeds wer schrief ik owwe naam
En 's naachs dan zie ik os wer same staon
Merge drink ik echt gen bier
Mergevroeg goj ik wer wier
En ien mien oeëge brand alwer un traon

't is twieje jaor en 13 daag
Dat ik ow vur ut laest nog zaag
Ik denk an ow den wiët dat ik ow mis
Soms daenk ik ut kumt wel wer
Soms daenk ik ut gaot nie mer
En soms dan bin ik bang dat dit ut is