

## **Blief mar zitte**

Tekst / Muziek: Henk Deters

**Blief mar zitten waar ge zit, want ik neem ow efkes mit  
Nor den tied van minstes honderd joar geleeje,  
Toen ge veul te voet mos gaon en amper ieëne boeëm zagt staon  
En ge vur ut werk nog ien ow hand most speeje**

**Toen was eenvoud nog normaal, want ut verging de meense smaal  
En ut paerd dat trok de ploeg nog dur de voor  
Tied van turf ien de groond, dat pikkeduuster nog bestoond  
De weg nor Deurne was nog karrespoor**

Zet de klok es efkes terug, want hej lopt wer veul te vlug  
Ik zeuj gaer es wiëte, waar kom ik van hin  
Welke meense bouwde hier, hun bestaon en nog veul mier  
Welk volk staond hier oeëit an mien begin

't is dat boek mit mien verhaal, geschreven ien mien moedertaal  
Van werke, plare, liefde en van hoop  
En nog elke dag opnaej, kumt ien dat boek un bledje baej,  
Kom laes mar mit, ik slaoj ut vur ow oop