

## ***De jaren, ja ze gingen***

© Tekst / muziek: Henk Deters

*Een lied uit de voorstelling "Ballingschap in de Peel" gespeeld in 2012. Een verhaal over pastoor Jacobs die rond 1648 het katholieke geloof niet meer mocht uitdragen op Deurnes grondgebied. Vlak over de grens bij het huidige Ysselsteyn werd een kerkschuur gebouwd waar hij toch missen kon houden.*

De tijd snelt voort en voort, zo is ook hier gebleken  
In een klap zijn meer dan 15 jaren al verstreken  
15 jaar van zwoegen tussen hemel en het veen  
Een jong mens dat wordt ouder, een oud mens dat gaat heen

***De jaren ja ze gingen en de jaren gaan nog steeds  
Als een bliksemschicht in mei, veel te snel voorbij***

Pastoor Jacobs had een missie, hij zou en hij moest verder  
Al viel het lang niet altijd mee voor die jonge roomse herder  
Maar Jacobs was bevlogen, een pastoor en een rebel  
Hij moest het vaak bekopen met wat dagen in de cel

***De jaren ja ze gingen en de jaren gaan nog steeds  
Als een bliksemschicht in mei, veel te snel voorbij***

En Wilbert werd een echte man, die zijn ondeugd wat verloor  
Hij raakte jaarlijks meer en meer bevriend met de pastoor  
Hij was er vaak te vinden daar bij die grenskapel  
En sprak dan met pastoor over de hemel en de hel

***En natuurlijk over Hilde, zijn liefde voor altijd  
Hoewel haar vader Jan, hun liefde altijd nog bestrijd***

De deuren van de Herberg gaan nog alle dagen open  
Ja je kunt nog steeds dat potje bier in je buikje laten lopen  
En zo gaat het leven verder, als een eeuwig tafereel  
Met de Paapsen en de Geuzen, in die uitgestrekte peel

***De jaren ja ze gingen en de jaren gaan nog steeds  
Als een bliksemschicht in mei, veel te snel voorbij***