

## **Femke**

©Tekst / muziek Henk Deters

Kiek daor hedde Femke, ze läöpt mit flinke pas  
Ze stopt ur aege sleutel ien ur heupjestas  
Ze blijft hieël efkes staon, op ut huukske bej de smid  
Ze kiekt en laopt wer verder en ze nimt ur zaorge mit

***Femke däörft te vliege ien den groeëte luchtballon  
Kilomaeters verder dan ur aege horizon  
Gedrage dur liefde, gedreve dur de wiend  
Femke het mej laote zien, dat de zon elke dag wer schient***

Kiek daor hedde Femke, ieverig ien de waer  
Mit pindakieës en hagelstag, ze duut ut waerk gaer  
En iemand vraogt an Femke, waor de krintemik nou lit  
Ze wiest en gaot wer verder en ze nimt un glimlach mit

Kiek daor hedde Femke, mit Oma ien de stad  
Winkele en schuupe, ze viende lichtig wat  
En oma lacht en Femke lacht, ze hebbe ut bejen  
Nog un hapje bej de Rooijerie, as vrouwe onderen

Kiek daor hedde Femke, ien roewje aoveral  
En Femke zingt, en Femke danst, ze halt van carnaval.....

Lalalalala