

Ik vraag me af

© Tekst / Muziek: Henk Deters

*Geschreven voor de voorstelling "Ballingschap in de Peel" in 2012.
Over het spanningsveld tussen pastoor en Lotte die zich tot elkaar aangetrokken voelen.*

Lotte: Ik vraag me af, waar ligt het juiste pad?
Ik vraag me af, waar loopt de juiste weg?
Waarom kruisen onze wegen, juist op dit moment?
Is er iemand, die het antwoord kent?

Pastoor: Ik vraag me af, is dit mijn juiste weg?
Ik vraag me af, waarom kiest Hij dit pad?
Waarom kruisen onze wegen, precies op dit moment?
Ik geloof, dat Hij het antwoord kent!

Hij is alles waarin ik heb geloofd
Mijn blindelings vertrouwen, mijn vuur dat nimmer dooft
Dit gevoel heb ik nog nooit zo sterk in mij gehad
Heer wijs mij het juiste pad

Lotte: Ik weet het zeker, die man die hoort bij mij!
Ik weet het zeker, die man hoort aan mijn zij!
Maar waarom gaat zijn grote liefde, voor de Heer toch niet voorbij?
Is er iemand, die het antwoord geeft aan mij?

Pastoor: Ik weet het zeker, God wijst mij de weg!
Ik weet het zeker, God hij kent mijn pad!
Want de Heer heeft mij gekozen, ondanks dit gevoel!
Ik geloof, dus in zijn groter doel!