

## **Vandaag**

Tekst: Henk Deters

Muziek: Maurice Koonings

***Vandaag bin ik opnaej begonne***

***Heb ik bej vurmaat al gewonne.....Vandaag***

***Geluk is op mej nergestreke***

***Hier heb ik nor uut gekeke.....Vandaag***

***Want vandaag gaot d'r gebeure, wat ik noeët heb gekund***

***'k zet vandaag achter gister, un hiële dikke punt***

Ik was mien alde laeventje al langer mier dan zat  
De grauwe daag, dezelfde weg, ik haaj ut hielemoal gehad  
Ik wooi nor links, ik wooj nor rechts, en toch kwaam ik nie wier  
Bej elke dag dan anbrook, brook ik un beetje mier  
En ut zaat zao diep, dat ik slechter sliep  
As iemand anders wer es riep

Ik piekerde, ik docht, prakeziede ik was bang  
En andermans-succes, hield mej constant ien de tang  
Ik durfde nie te springe, ik docht dat ik verzoop  
Ik vuulde mej gevange en alle deuren stonde oop

Mar vandaag heb ik es flink, onder mien aege kont geschäöpt  
En wat ik alt al heb gewiëte, nog es ien mien oer geknäöpt  
Andere weeg bewandele kan niemand vur ow doen  
Ut mojste pad, zit verschole ien, ja ien ow aege schoen